

HET BOEK VAN ZEMERS

Eerste Zemer

1. Toen we nog in duisternis verkeerden, riepen we u aan, O Vader, en uw licht kwam over ons in het midden van de kamer des doods.
2. We richtten onze smeekbede tot u, O God; toen we uitgeput waren, verhieven we onze stem tot u om kracht in de Broederschap van Arach.
3. U onthulde de mysteriën van de Ouden voor ons begrip; onze vrees verwaaide als een wolk in de winden van het hemelse firmament.
4. Gezegend zijn uw heilige engelen, O God; machtig zijn de werken van uw hand. We sloten een verbond met de Heer God Almachtig; hij omvatte ons rondom met zijn schild, groter dan het tweesnijdende zwaard.
5. Er is geen licht als uw licht, O Heer onze God. Met u verbinden we ons, nu en voor altijd. Amen.

Tweede Zemer

1. U zei de heerlijkheid, onze God. Zing zijn naam, de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige.
2. Hij staat boven al de andere goden, de Schepper van het licht der zon, de Schepper van het leven en de Meester van de dood.
3. Zijn werk bestaat uit het scheppen en bewegen van de werelden en al de dingen daarin, zelfs de tijd is slechts een dienaar in zijn handen.
4. O gij almachtige en eeuwige God der Goden, gij ideaal, allerhoogste, gij grote Almachtige!
5. Zie, ik heb uw naam uitgesproken, Jehovih, ik heb mijn hand naar u uitgestrekt, O mijn God!

Derde Zemer

1. Hoe zal ik u loven, O mijn Schepper, die voor altijd mijn God zal zijn.
2. Want uw wijsheid toonde mij het dwaze van het vereren van de geesten der doden.
3. En het neerbuigen in aanbidding en vrees voor de afgoden van de strijdenden.
4. En u schonk mijn zintuigen dingen die mij bevredigden, en me grote vreugde schonken!
5. Boven alle dingen op de aarde en in de hemelen daarboven zult u, Jehovih, mijn thema zijn.
6. U zij de heerlijkheid, Jehovih, almachtig en eeuwig, Schepper, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vierde Zemer

1. Reinig mij, O Jehovih, voor uw heilige plaats, opdat ik uw tabernakel niet zal ontheiligen en beschaamd zal zijn in uw ogen.
2. Ik doe mijn schoenen weg en maak mijn voeten als sneeuw, maar hoe zal ik mijn ziel schoonmaken voor u?
3. Of mijn goddeloze verlangens wegdoen uit uw ogen, u die de grilligheid van mijn wensen en de omzwervingen van mijn hartstochten kent?
4. O kon ik maar in het licht van uw aanschijn komen, niet bezoedeld door zonden, maar als de heerlijkste van uw glorieuze werken - als de zon midden op de dag.

Vijfde Zemer

1. Hoor mij aan, O Jehovih! De ijdelheden van de aarde hebben geen zelfbeheersing in mijn ogen; ze zijn als iemand die neergeworpen wordt op het moment van zijn triomf.
2. Ook gaat er geen vlees of vis mijn mond in, noch alcoholische drank, noch zal ik iets dat ademt doden omwille van mijn maag.
3. In de lucht en in de vruchten daarvan bevindt zich mijn wezen; in de lucht stijgt mijn geest omhoog naar u, O mijn Vader in de hemel!
4. Mijn geest hebt u vlugger geschapen dan mijn vlees, mijn ziel die naar u verlangt, vlugger dan het stof van de aarde, Jehovih.
5. Wie anders dan u kent de verrukking van mijn ziel voor u? U bent werkelijk de bemoediging van de levenden, de troost van de stervenden en de vreugde van de doden.

Zesde Zemer

1. Luister naar me, O Jehovih, gij mijn Schepper, die de hemelen en de aarde gevormd heeft. Ik wil een lied van lof en blijdschap voor u zingen.
2. Want u redde mij van al de afgoden, en goden en heren, en verlossers, en u vergrootte mijn begrip om de Almachtige te leren kennen.
3. En toonde mij uw almacht in de wonderen van uw scheppingen – uw onbegrensde werelden in het firmament van de hemel.
4. Tot u wil ik zingen, gij alomtegenwoordige, Jehovih, die mij gadeslaat in het oosten, westen, noorden en zuiden, en altijd mijn verblijfplaats kent.
5. Of ik nu lig of sta, altijd houdt ge uw hand boven mij om mij zonder vrees en sterk te maken, zodat ik uw heerlijkheid kan volbrengen, voor mijn eigen bestwil.
6. Hoe kan ik ophouden over u te zingen, Jehovih, of de tijd vinden in uw almachtige tegenwoordigheid om de veelheid van uw scheppingen te overdenken!

Zevende Zemer

1. Wij willen ons in u verheugen, Jehovih, onze troost en sterkte, die ons schiep om vooruit te gaan;
2. En ons ogen en oren gaf voor de Eeuwig Tegenwoordige, met een bezielde begrip om de Almachtige te kennen!
3. Broeders hebt u ons geschonken en heilige engelen om ons naar u toe te leiden, Jehovih.
4. In uw naam, O Vader, op voet van gelijkheid, hebt u ons geleerd de Almachtige te verheerlijken.
5. Eeuwig willen wij meedoen u te prijzen, u die ons uit de duisternis wegbracht, uit de kamer van de dood.
6. En ons in Emeth uw heilige naam openbaarde, die niet uit Hab-bak in de leeuwenkuil vandaan kwam.
7. Tot u, O Jehovih, werden wij opgeheven in de kamer van licht, in het verbond boven al de andere goden.
8. En wij zwoeren de oorlog af, omwille van u, met de dood als onderpand, ten einde te worden opgetekend in uw heilige hemelen.
9. Ja, we liepen naar de vier hoeken van de wereld, en verkondigden u en uw naam, Jehovih!
10. En de vier beesten met de koppen van de dood kwamen over ons, maar we werden gespaard door u, onze God der goden.
11. En uw zoons en dochters schonken ons de haak en het gulden vlies, als getuigenis van de Almachtige.
12. Omdat u alles geschapen hebt, en de eigenaar bent van alles en alles hanteert, willen we u eeuwig toezingen.
13. Omdat alle naties en volkeren al de andere goden, behalve u, zullen opgeven, willen we ons in u verheugen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

Achtste Zemer

1. Hoe zal ik sterk zijn in uw ogen, Jehovih, u die mij vormde met een grote liefde voor hem die gestorven is.
2. En hem tot mijn groot verdriet wegrukte, op het moment dat ik mij tegoed deed aan zijn wijsheid en liefde.
3. O kon ik maar bij u komen met mijn droevige verhaal, of naar de woonplaats van de doden gaan!
4. Maar u zult mij genezen van mijn zwakheid, die voortkomt uit de liefde welke u voor de mensen hebt mogelijk gemaakt.
5. In tegenwoordigheid van u wil ik sterk zijn voor deze bezoeking, want ik weet dat u met wijsheid hebt gezorgd voor een liefde die nimmer sterft.
6. In u wil ik rusten, en aan uw wil alles toevertrouwen; en als het uw opdracht zal zijn dat de doden terugkeren, dan zal het goed zijn.
7. En moge het niet zo zijn, dan zal ik niet tegen u klagen, want u bent de Meester en Eigenaar, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.